



Jhr. François van Harencarspel Eckhardt, R.N.L. 1784-1842

Graf 3/-/034A



François Eckhardt werd gedoopt op 2 mei 1784 in de Waalse Kerk van Zwolle. Zijn moeder was een dochter van Joan Thierry, heer van Beverwijk en Wijk aan Zee. Zijn vader, Josias Eckhardt, was o.a. hoofdschout van Haarlem geweest, maar ook een begenadigd amateur cellist met regelmatige optredens in Amsterdam. De jonge François zou later de naam van zijn grootmoeder van Harencarspel aan zijn familienaam toevoegen. Het geslacht Eckhardt, afkomstig uit Beieren, komt voor het eerst voor in de Nederlanden in de persoon van Johann Andreas Eckhardt (1639-1692). Als vertrouweling van Koning-Stadhouder Willem III was hij Raad en Rekenmeester van de Nassause domeinen te Breda en gezant te Brussel. Daarnaast was hij een bekend meteoroloog.

In Breda werd hij als ontvanger-generaal van de prinselijke bezittingen opgevolgd door zijn zoon Josias. Kleinzoon Wouter Eckhardt trouwde met Catharina Sara Evertsen van Lodijcken, afstammeling van de admiraals Evertsen, die in het huwelijk het gehele familiearchief Evertsen meebracht. Gezien zijn afkomst lag een voorspoedige toekomst voor de kleine François wel voor de hand.

In 1811 trouwt François met Louise Guillemine Constance Croiset, dochter van de directeur-generaal der posterijen in de Bataafse Republiek. Het jonge echtpaar vertrekt naar Noord-Brabant, waar François tussen 1819 en 1823 de functie vervult van directeur Registratie en Domeinen, waarna hij inspecteur-generaal der Registratie wordt. Door Koning Willem I wordt hij in 1825 verheven tot jonkheer, waarop hij kan toetreden tot de Ridderschap van Noord-Brabant. In 1840 zien we hem als lid van de Raad van Bestuur van het ABP. Nog datzelfde jaar wordt hij door de Koning benoemd tot gouverneur van de provincie Drenthe, maar deze laatste functie zal hij maar kort bekleden. Hij sterft in de nacht van 5 mei 1842 aan een fatale beroerte, een weduwe achterlatend met drie nog thuis wonende kinderen, zonder veel middelen van bestaan.

Een maand later komt Koning Willem II op bezoek in Drenthe en als dank voor de hartelijke ontvangst door de weduwe van de gouverneur, schenkt hij haar een kostbaar halssnoer, met edelstenen bezet, zo lezen we in de Amsterdamsche Courant. Mevrouw van Harencarspel Eckhardt verhuist in die zomer naar Den Haag, waar ze met de kinderen een bovenwoning huurt in de Spuistraat. Om financiële nood en/of ruimtegebrek het hoofd te bieden wordt direct, al in augustus, de kostbare collectie schilderijen van François geveild en in december volgt de bibliotheek. Een rustige verwerking van de dood van man en vader is de familie ook daarna niet gegund. In de nacht van 22 op 23 december 1843 breekt een felle brand uit in de winkel beneden hun woning. Een dochter wordt op het nippertje met een ladder uit een raam gered, moeder, een zoon en de tweede dochter komen om in de vlammen. Het pand brand volledig af en daarbij gaat ook het familiearchief Evertsen verloren. Een geroerde Koningin Anna Paulowna stuurt naar Russisch gebruik, de overlevende dochter Renetta een rouwkleed. De geste wordt niet begrepen...