

Lamoraal Ulbo Johan de Sitter

Graf 3/-/024



Lamoraal Ulbo Johan de Sitter werd geboren op 2 februari 1873 en stierf, pas een half jaar oud, op 7 augustus 1873 in het ouderlijk huis aan de Groningerstraat te Assen. Hij werd bijgezet op veld drie, nr 24 op de Noorderbegraafplaats, maar in de loop der tijd is de opbouw van zijn graf verdwenen. Momenteel wordt het graf weer van een hek voorzien.

Zijn ouders waren mr. Johan de Sitter (1844-1913), in 1873 substituut-griffier bij de Asser Rechtbank en Anna Jacoba Romein (1847-1911). De noordelijke patriciaat families waren veelal door onderlinge huwelijken met elkaar verbonden en ook hier was dat het geval. Een zuster van Anna Jacoba Romein's grootmoeder Tjadina Stheeman, was Hendrika Jantje Stheeman (ook op de Noorderbegraafplaats bijgezet in graf 3/-/050). Hendrika Jantje (1818-1904), hoewel zelf uit Winschoten, trouwde twee keer 'Drents', eerst met Coenraad Wolter Ellents Kymmell (1801-1865) en na diens overlijden met Jan Oosting (1/-/034).

Naast Lamoraal had het echtpaar nog twee kinderen:

- Tjadina (1871 's Gravenhage- 1936 Baarn)
- Willem (ca. 1869 -1945, o.a. burgemeester van 't Zandt en Appingedam)

Lamoraal's grootvader, mr. Willem de Sitter (1820-1899) begon zijn carrière als advocaat en ging voort als lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen, wethouder van Groningen en van 1863 tot 1872 burgemeester van de stad. Van 1877 tot 1888 was hij lid van de Eerste Kamer, welke laatste functie hij om gezondheidsredenen moest neerleggen. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.

Mr. Willem was getrouwd met Wilhelmina Petronella bsse Rengers, wier vader de voornamen Lamoraal Ulbo Johan droeg en naar deze overgrootvader werd de kleine, zo jong gestorven Lamoraal dus vernoemd!

Jan Lagendijk, 23 november 2015